



Döda drömmars grav

SPELLEDARMATERIAL

Symbaroum



JÄRNRINGEN



Precis som spejarna sade fann vi den överväxta tornruinen tillfyllest och placerade där vårt högkvarter. Vägen från utposten vid älven till kärntornet krävde konstant röjning av den prunkande grönprakt som här härskar. Alla fick gripa till kniven för att städa ur högkvarteret. De gröna fasaderna lämnades orörda för att inte i onödan röja vår närvaro – vem vet vilka eller vad annat som hungrigt smyger i dessa tassemarker?

Magister Senia meddelade vid morgonens möte att hon framgångsrikt lagt en runa i sidokammaren och att hon avlagt en första rapport till Tistla Fäste. Noterar att fler än jag tycker att detta känns betryggande, även om jag förstår att säkerheten är illusorisk: vi är långt från ära och redlighet, och cirkeln kommer inte att rädda oss om fara hotar. Men råd kan vi få, och det är inte lite i en utsatt situation som vår.

Utforskandet av ruinområdet har samtidigt givit både glädje och viss förbittring. Spejarna har lokaliserat det gravvalv från vilket plundraren Gorak måste ha bärgat sin onda artefakt. Mausoleets åldrade runor antyder att det hyser lämningarna efter en högt uppsatt person, sannolikt en av de många småkonungar som präglade Symbaroums första tid! Tecknen på att graven redan har plundrats är tydligen, men det finns ändå förhoppningar att rövarena inte fick med sig eller förstörde allt.



Efter kartläggning av området finner magister Senia att mausoleet lovar mest. Hon varnar också för slukhål. Det är förstås en onödig varning då vi alla vet att två patruller redan har försvunnit i dess närhet, men det visar på hennes stora hjärta och varma omsorg om expeditionens alla deltagare. Spejarnas och bärarnas muttrade eder är uppenbarligen missriktade: magister Senia är långt från någon "frosthärtad slavdrivare" och ruinfältet är långt mer än en "övervuxen köttkvarn"!

Vidare kan meddelas att spejarna har noterat stråk av gråsvart död som tycks sprida sig sakta i området, utifrån sagda slukhål om man får tro rapporterna. Vad detta är och hur det kan komma att påverka expeditionen är inte lätt att veta men enkelt att marbrömma om.

Magister Senia har satt hela expeditionen på att snarast förbereda en utforskning av mausoleet, och hon själv dechiffrerar entrevalvets text i jakt på ledtrådar till vad som finns där inne. Om den kryppande gråböden ska fortsätta att breda ut sig kan vår tid på platsen vara hotad, brådska är nu en dygd.

Marken vrider sig i smärta, skrik ekar mellan väggarna.
Jag förs inte gå ut. Ett djupare mörker rör sig
i dunklet. Jag kan snart inte röra mig,
kölben äter min själ. Prios nåd,
Mörkret kryper genom väggarna!

Från himlen ett ljus, likt en klättrande sol av
skinande ben, hon omfamnar mig. Beskyddaren
är kommen, Prios vare lovad.

En dagsvandring



M A F O M O R

Altposten

Högkvarter

Slukålet

Gravkummeln





Ordo Magicas
utpost

Den förlorade
expeditionens
högkvarter

DÖDA SKOGEN

Slukhålet

Den huvudlöse
konungens krypta

Kultisternas
gömställe

0 1 2 3 4 5 KM





